

Reisverslag – Solenzara 2015 – juni

Port Chanterac. (zondag – 07 juni 2015)

Om 06u10 ... een paar minuutjes later dan gepland, verlaten we onze oprit, richting Marseille. Daar hebben we om 19u00 een afspraak met de “Pascal Paoli”, die ons naar de overkant ... naar Bastia dus, zal brengen. Vier uurtjes een koffie en een broodje later staan we aan



de poortjes van de péage in Toul. Nog eens vijf uur later verlaten we de A7 in Séans en stoppen er aan de McDonalds voor ons vast menu: chicken McNuggets en frietjes.

't Is amper 16u10 wanneer we in Marseille (Port Chanterac) de kade opdraaien en 't wachten op het laden kan beginnen. Klokslag 19u00 worden de trossen van de “Pascal Paoli” los gemaakt en zet die zijn overtocht naar Bastia in.

Doop. (maandag – 08 juni 2015)

Al om 06u45 worden we in Bastia aan de kade afgezet. Dat betekent dat we vroeg in Solenzara zullen zijn. Inderdaad Mathieu, onze Corsicaanse buurman, heeft voor een mooie parkeer-beugel gezorgd, da's een meevaller. (zo blijft onze parkeerplaats tenminste gevrijwaard van ongenode gasten)

Na het lossen van onze bagage, begeven we ons ineens naar de SPAR voor onze eeste inkopen ... en een korte babbel met Mathieu.

Ondertussen geeft de thermometer op ons terras vlotjes 43°C aan ... voor Marij het signaal om te stoppen met poetsen en eerst en vooral verkoeling te zoeken in het zwembad.



Tegen 16u30 worden we bij Alain en Delphine verwacht om ons nieuw speeltje 'eindelijk' in ontvangst te nemen. 't Is echt een beauty! En om de nieuwkomer “gepast” te dopen, worden we door Alain en

Delphine uitgenodigd op een glaasje ... in ons 'eigen' salon. Dat levert meteen een erg leuke babbel op!

OK ... dat poetsen ... gaat niet echt meer lukken ... en ook voor het diner, kiezen we deze keer maar voor gemakkelijk: pizza calzone bij "La Caleche".

Onweer. (dinsdag – 09 juni 2015)

Dat poetsen van gisteren, moet nog wel even ingehaald worden. Zo tegen de middag is ons appartementje helemaal op orde ... en kan onze vakantie écht van start gaan! Rond 14u00 wordt onze afspraak om de MARIJAN te water te laten afgebeld. Er wordt immers onweer¹ gemeld en da's niet zo leuk om dan de overdracht (zie verder) uit te voeren.

Van dat onweer merken wij in Solenzara niet veel ... maar ach ... 't appartement is nu wel helemaal op orde!

Baie de Favone. (woensdag – 10 juni 2015)

Wanner Alain
09u30 afsprekt
... bedoelt hij wel
écht klokslag
09u30. Dat is dan
meteen exact het
tijdstip wanneer
hij en Loïc, zijn
chef mecano, de
plein in de haven
oprijden. Zo in 't
zuiders zonnetje
ziet de
MARIJAN er
nog statiger uit
dan eergisteren in
de hal.



Nog voor 10u00 ligt de MARIJAN – eigenlijk MARIJAN II, maar wij hebben ons die moeite bespaard(!) – in 't water en kan Loïc beginnen met de overdracht.

Amaai ... een slordige drie(!) uur ... uitleg, manoeuvres en wat spelen op zee ... dat noemen ze bij ISULA MARINE overdracht. Het schamel half uurtje destijds bij DEMAR MARINE, valt hierbij letterlijk in het niets!

Na een glaasje bij de **Glacier du Port** is 't aan ons zelf om verder te gaan oefenen.

Ons eerste uitje is naar de **Baie de Favone** ... slechts een paar mijl onder Solenzara ... maar best een leuk baaitje.

Plage de Rondinara. (donderdag – 11 juni 2015)

Vorig jaar, je herinnert je nog wel, toen zonder boot, hebben we eindelijk, voor het eerst, de **plage Rondinara** bezocht, één van de mooiste stranden van Frankrijk. We hebben ons toen onmiddellijk voorgenomen om dat zeker ooit met de boot te doen.

¹ Later zullen we in de pers lezen dat er echt wel erg is huis gehouden op Corsica met doden, welliswaar op de GR20, tot gevolg.



Nu gaat het er ook effectief van komen. Vandaag zetten we koers naar de baai van **Rondinara**. Ruim anderhalf uur later zoeken we ons een plaatsje tussen de andere boten. Tja ... da's de prijs voor succes zeker? Hier moeten we een ligplaats delen met zo'n 10 andere boten.

Maar op 't strand zijn ze slechter af ... die liggen daar allemaal zij aan zij. Rondinara blijft een prachtige baai ... en levert de eerste fotootjes van onze nieuwe boot op!

Wiskey. (vrijdag – 12 juni 2015)

Voor vandaag werd erg wisselvallig weer voorspeld ... én regen. Da's echt wel even geleden dat we dat op Corsica mee maakten. Bijgevolg ... geen boottrip vandaag. Beetje uitslapen ... en de voorraadkast aanvullen.

We hadden gelukkig de noodzakelijke adresjes al opgelijst ... dus dat inkopen, verloopt redelijk vlot. Nog wat spulletjes voor de boot, een beetje voorraad wijn (Yves Leccia, ...) én een fantastische whiskey (P&M single malt ..).

Favone – deel 2. (zaterdag – 13 juni 2015)

Die regen van gisteren had toch wel een nadeel: sahara zand! Onze boot ziet momenteel oranje van dat Afrikaans spul! Dus ... eerst dringend tanken ... maar dan écht eerst wel poetsen. 't Is al 14u30



vooralleer we kunnen gaan varen, dus 't zal een kortbij-tripje worden.

Daar de zee zich nog wel roert, vind Marij het aan de **Baie de Favone** al wel welletjes voor vandaag. Maar eens aangemeerd aan één van de boeien, gaat de wind liggen en wordt het voor

ons alsnog heerlijk genieten.

... en deel 3 (zondag 14 juni 2015)

Vandaag stond de baai van **San Ciprianu** op het programma. Maar het mooie weer aan de kant (én in de haven) zet zich op zee niet door. We beslissen om alsnog ons geluk te beproeven in de baai



van **Pinarellu** ... maar ook daar staat nog een stevige bries en deze baai biedt geen beschutting tegen deze wind. We keren dan uiteindelijk maar terug naar **Favone** ... maar da's ook enkel voor de lunch. Het zwempartijtje na de lunch, schieten we erbij in. Een

middagdutje op het solarium lukt nog wel, en bij deze wind én zon ... levert dat gegarandeerd gevolgen op voor ons 'velleke'. Dat wordt smeren strakskes. Zon, wind én water, 't blijft een verraderlijke mix.

Porto Novo? (maandag 15 juni 2015)

Gisteren zag het weerbericht er nog erg veelbelovend uit, niet te veel wind én bovenal rustige zee. Maar eens een paar mijl onder Solenzara ... zo in de buurt van de baai van **Pinarellu**, wordt die zee toch wel erg onstuimig. Bovendien ... zetten er steeds meer van die grijze wolken koers naar 't zuiden. Dat was zo niet afgesproken. En vooralleer terug in zo'n avontuur te sukkelen als enkele jaren geleden in

Taverna, keren we maar terug naar onze thuishaven. Spijtig ... geen **Porto Novo** ... en wel veel poetswerk. De hele boot zit onder een zoutlaag, die wij er liever snel terug af hebben. 't Is een beetje vreemd weer, want aan de kade



is het ronduit warm en erg aangenaam en bijgevolg gaan we 's avonds nog even terug om aan boord te genieten van een glaasje, welverdiende bubbels. (*.. van Corsicaanse origine, dus Muscadellu en géén champagne .. – wetgeving weet je wel!*)

O Resto. (dinsdag – 16 juni 2015)

Alain en Delphine hebben ons vanmiddag uitgenodigd op een etentje ... dus wordt er niet gevaren. Da's hélemaal niet erg, dan blijft er een beetje tijd om eens uit te slapen (jawel ... dat lukt nog steeds!), wat shoppen ... en tegen onze gewoonte in, op tijd op de afspraak te staan!

'O Resto' hadden wij zelf nog nooit gekozen ... wanneer wij er passeren nooit veel volk op het terras en waarschijnlijk daarom net iets minder uitnodigend ... maar nu in de praktijk, érg lekkere gerechtjes. Daar gaan we zeker nog naartoe.

En die Franse-babbel. Wel dat lukt ons steeds iets vlotter, en 't wordt door de 'locals' wel geapprecieerd. 't Is trouwens de éniige manier om die mensen beter te leren kennen, ook leuk en dikwijls verrassend, trouwens.

We zien wel ... (woensdag – 17 juni 2015)

Onze laatste vaar-dag alweer. Straks gaat de MARIJAN terug naar z'n stalling ... voor een welverdiende spoelbeurt en een sopje!

De weersvoorspellingen zij al fel verbeterd tegen de vorige dagen en nu wordt ook op zee beter weer verwacht.

Dus tegen 10u30 meren wij aan bij het tankstation om de MARIJAN nog één keertje te vullen.

En dan gaat het richting ... **Porto Novo**, bij uitstek één van onze favoriete plekjes. Haast even mooi als **Rondinara**, maar dan zonder de toeristen.

Na het zwemmen, een lunch in de zithoek ... en een zonnebad-je ... en dat dan nog eens herhaald, maar deze keer zonder lunch ... beslissen we tegen 14u30 om stilaan onze thuishaven terug op te zoeken. Wanneer we tegen 16u00 aangemeerd liggen en net begonnen zijn de boot te poetsen, komt Alain onze steiger al opgelopen. Onze afspraak bij de kraan is met een uur vervroegd ... dus om 16u in plaats van 17u.

Al bij al, een meevaller dat we tijdig teruggekeerd zijn ... maar uiteindelijk was het in de haven nog haasten om de schema's van alle andere betrokkenen niet te erg overhoop te gooien.

De MARIJAN vertrekt voor een paar weken naar zijn stalling (bij ISULA MARINE), die zien we terug begin september.

't Was een heerlijke vakantie en na een jaartje onderbreking was op 't water zijn weer echt top!

Dat ook ja ... (donderdag – 18 juni 2015)

Definitief onze laatste dag en tijd voor de schoonmaak. Ook dat ja ... ook dat hoort erbij. Je eigen stekje daar aan zee heeft véél voordelen (vinden wij) maar houdt ook in dat je zelv instaat voor de schoonmaak. Da's niet zo erg ... zo komen we straks in een fris appartement aan!

Volgende afspraak ... september, tot dan!

Jan & Marij