

# Solenxara.

Toen we onze eerste motorfiets kochten, plaatste Marijke Corsica onmiddellijk bovenaan ons lijstje 'favoriete' reisbestemmingen. Om verschillende redenen ... heeft het even geduurd vooralleer we er ook effectief geraakt zijn!

In 2007 is 't er dan uiteindelijk van gekomen ... en eigenlijk was het, nog bij het aanmeren van de ferry in de haven van Bastia, al meteen liefde op het eerste zicht. Die pitoreske geveltjes met hun zachte zomerse-kleuren ... tegen die azuur-blauwe zee ... dat deed het onmiddellijk.



Het toeval wil dat we op de camping (...) een perfecte bungalow met bijna uniek uitzicht (palmbomen, strand, zee ... meer moet dat echt niet zijn voor ons!) aangeboden kregen en bijgevolg zijn we er drie jaar blijven 'hangen'.

In 2009 hebben we dan onze eerste voorzichtige stapjes gezet naar 'watervakanties'. Nu ja eerste?

Wij hebben elkaar leren kennen tijdens een cruise op de 'La Palma'. Het vaargebied was toen ook al de Middellandse Zee. In de daaropvolgende jaren waren cruise schepen nog verscheidene malen onze metgezel en het vaargebied strekte zich uit van de Caraïben tot de Andamaanse Zee (Thailand).



In Cyprus en Malta werd er al eens voorzichtig een bootje gehuurd, maar dat bleef dan beperkt tot 'een dagje aan zee'.

Ook tijdens latere motorvakanties op het vaste land, werd de kustlijn - en dan vooral de Middellandse Zee - geregeld aangedaan. De Middellandse Zee ... en z'n haventjes prijken op verschillende van onze vakantiekaartjes.

Tot 2009, waar we na een degelijke opleiding, voor het eerst er zelfstandig voor meerdere dagen op uit trokken met de boot. Toen vonden we een geschikte verhuurder in Solenzara ... en de thuisblijvers werden verblijd met een fotootje uit de plezierhaven van Solenzara.



*Jawel ... ook dit was al Solenzara!*

Toen we in 2009 op het einde van onze vakantie, de haven voor het laatst verlieten ... werd onze aandacht getrokken tot een oud krot dat er te koop stond. Daar de vastgoed prijzen in Frankrijk soms echt hallucinant zijn, hadden we gehoopt dat zo'n krot misschien nog net binnen het budget viel. Het was met zekerheid onbewoonbaar ... maar 't had dan wel minstens 'zicht op zee'! (Achteraf is gebleken dat dat 'krot' ver boven ons budget lag!)

Wanneer Jan in maart 2011 aan de voorbereiding van de zomervakantie begint, er staat een toertje Corsica ... maar dan langs het water gepland, valt zijn oog op een internet advertentie ... Iemand heeft dat oud krot gekocht (een oud hotel zal later blijken) en die 'iemand' is daar nu een appartementen complex op aan 't zetten. Nog steeds 'pieds dans l'eau' zoals de Nederlanders dat zo sappig kunnen zeggen ... met zicht op zee en de haven (en ondertussen dus ook onze boot) op een paar stappen verwijderd. Dit is min of meer een droom die werkelijkheid zou kunnen worden.

Van daar af, krijgt ons leventje er weer een heerlijke, spannende wending bij ...

*Jan*